

NIEUWSBRIEF



Lieve lezer,

Vaak hoor ik van mijn cliënten dat ze niet begrijpen waarom ze weer last hebben van een patroon/probleem waar ze lang aan gewerkt hebben. Ergens hebben ze een verwachting meegekregen dat hun innerlijke groei, één stijgende lijn omhoog moet zijn. De gedachte dat het werken aan zichzelf niet geholpen heeft of dat ze terug bij af zijn, geeft hen het gevoel dat ze het fout doen. Ik kan je gelijk vertellen dat je **NIETS** fout doet. Integendeel, je bent op de juiste weg.

Innerlijke groei bestaat uit momenten waarop de emotionele wond die je hebt, zich laat 'zien', waarbij alle diep weggestopte pijn smachtend om gezien te worden naar boven komt. Het triggert het angstige stukje van ons ego, dat zichzelf met alle macht probeert te beschermen door weg te rennen van alle onbekende verandering die innerlijke groei teweeg brengt.



Het proces van onze Innerlijk groei is onze emotionele wonden afpellen, totdat er een heel klein stroompje overblijft die af en toe zal opspelen of helemaal weg zal blijven. De momenten dat de emotionele wond, zich kenbaar zal maken, is afhankelijk van de lessen die jij aangegaan bent op aarde. Het pad is kronkelig, soms pittig en onvoorspelbaar.

Als je groeiproces even wat minder soepel loopt en jij trapt weer voor de zoveelste keer in datzelfde patroon, waarvan je dacht klaar mee te zijn. Of dat jij jezelf jaloers voelt omdat je denkt dat anderen moeiteloos gigantische sprongen maken terwijl jouw leven nog steeds een puinhoop is. Wees dan blij en verwelkom dit. Ook al heb je alleen maar zin om je terug te trekken niets te doen of op de bank te liggen en te Netflixen. Ook dit is een belangrijk onderdeel van jou reis naar je Ware Zelf.

Ik verzeker je dat als jouw emotionele pijn zich weer laat zien, Jij weer aan toe bent om een gigantische sprong te maken in jouw eigen ontwikkeling.

Ben jij weer aan toe om jouw emotionele pijn los te laten en jezelf dieper te verbinden met jouw ziel?

- Of wil je juist meer met jouw intuïtie en mediumschap aan de gang?
- Wil jij dit doen in een veilige setting en vangnet van een groep gelijkgestemden?



Dan wil ik jou attenderen op mijn nieuwe cursus, daar waar 2 liefdes van mij elkaar ontmoeten.

Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit heb ik samengevoegd in mijn cursus ***“De ziel als Kompas”***.

Iedere les heeft zijn eigen thema's. We volgen daarbij de chakra's en de belangrijke thema's die toegeschreven worden aan betreffende chakra's. Uiteraard gaan we dit ook aanpakken met allerlei oefeningen.

In de middag dalen wij naar onze intuïtie en mediumschap (de taal van de ziel) met oefeningen die passend zijn bij de chakra van de dag. Zodat er een krachtige energie ontstaat om jou te helpen bij jouw innerlijke groei en spirituele ontwikkeling in zijn totaliteit. Het doel is de trauma's en blokkades aan te pakken zodat jij jouw intuïtie en spiritualiteit in vol vertrouwen gaat gebruiken.

Ik gun jou om jezelf te bevrijden van jouw pijn, emoties en trauma's, maar ook om jou te helpen naar de weg van jouw licht, potentie en spiritualiteit. Hierbij kijk en voel ik met jou mee om te zien waar jij tegenaan loopt of jou te triggeren om een stap verder te gaan!

Ik heb nog een aantal plekjes. De groep is klein zodat iedereen voldoende aandacht krijgt.

Ik ontmoet je graag en ben erg nieuwsgierig naar jouw verhaal!

Een warme groet van ziel tot ziel!

Fanny Urristi





7 lessen met 7 chakra's voor € 590,=

Datums:

22-06-2024

29-06-2024

13-07-2024

14-09-2024

26-10-2024

16-11-2024

14-12-2024

Locatie: Dokter Kimmijserlaan 28, Lunteren(de Witte Kerk).

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem gerust contact met me op per e-mail of telefoon.

urristi32@kpnmail.nl | 06 - 812 52 065

www.back2harmony.nl

Ik hoop je te mogen verwelkomen



Fanny

Mocht deze cursus niet resoneren met jou of als jij deze cursus ook aan een ander gunt, dan zou ik het enorm waarderen als jullie deze nieuwsbrief zouden delen met mensen waarvan je denkt dat ze deze transformatie op spiritueel en persoonlijk vlak, nodig hebben.



URRISTI32@KPNMAIL.NL | 06 - 812 52 065